

Lessenaanbod Beleef Het Verleden in de klas

1. Jagers en Boeren -3000 v. Chr.

- Prehistorie: het leven in de steentijd, bronstijd en de ijzertijd. Kinderen komen in aanraking met archeologische vondsten en kostuums, ze leren vuur slaan en mogen prehistorisch eten en drinken proeven.
- Archeologie: kinderen maken kennis met archeologie en gaan zelf aan de slag: ze dateren aardwerk, determineren dierenbotten, plakken scherven aan elkaar tot complete potten en achterhalen de functie van mysterieuze vondsten.

Deze lessen worden verzorgd door Prae . Contactgegevens: 06-30404439 / info@prae.biz

De overige lessen worden verzorgd door Beleef Het Verleden. Contactgegevens zie boven + onder.

2. Grieken en Romeinen -3000 v. Chr – 500 na. Chr

- Een Griekse godin in de klas: Kinderen leren over de klassieke mythologie en ontdekken hoe de Griekse goden en godinnen terugkeren in allerlei voorwerpen/merknamen en in de beeldende kunst (in ontwikkeling).
- Het Romeinse Rijk en het Latijnse schrift: Deze 2 uur durende les geeft een introductie over het Romeinse Rijk en de autochtone bevolking in Nederland. Kinderen maken kennis met het Romeinse handschrift en de Latijnse taal en ontdekken de wereld van Romeinse goden en godinnen. (minimale inhuur: 2 lessen x 2 uur)
- Hoe gingen Romeinen in bad?: Leer alles over de Romeinse badcultuur. Kinderen kunnen zelf parfum maken (workshop) en een Romeinse massage ervaren op de arm.
- Hoe word ik een Romeinse soldaat? Spelenderwijs leren kinderen van alles over het leven van een Romeinse soldaat.

3. Monniken en ridders 500-1000

- Ontmoet de monnik Winnibald uit de vroege middeleeuwen Leer alles over de vroegmiddeleeuwse agrarisch-sedentaire leefwijze, het leenstelsel, sociale en politieke verhoudingen, arbeidsverdeling en de strijd om de ziel. We kunnen vast verklappen dat Winnibald zowel Willibrord, Bonifatius als Karel de Grote heeft ontmoet.

4. **Steden en Staten 1000-1500**

- Het leven van een gewone middeleeuwse vrouw (14e eeuw). De kinderen krijgen van alles te zien: middeleeuwse kookspullen, ingrediënten, benodigdheden voor diverse ambachten en ze kunnen ook diverse middeleeuwse spelletjes doen.
- Een 15e eeuwse ridder in de klas: Ontmoet een echte ridder die vertelt over z'n dagelijkse bezigheden. De ridder vergelijkt zijn idealen met eerdere eeuwen.
- Het stedelijke leven in de 15e eeuw (in ontwikkeling)
- Jacoba van Beieren in de klas! (1401-1436) (in ontwikkeling)

5. **Ontdekkers en hervormers 1500-1600**

- De Nederlandse opstand (in ontwikkeling)
- Ontdekkingsreizen (in ontwikkeling)

6. **Regenten en vorsten 1600-1700**

- Magdalena Hoest vertelt over de Leidse lakenindustrie (1609): maak kennis met Leiden in de 17e eeuw, waar het stadsbeeld wordt bepaald door de lakenindustrie en de universiteit en waar vele immigranten uit allerlei landen nieuwe ideeën en ontwikkelingen brengen.
- Ontmoet een (Leidse) regent (in ontwikkeling)

7. **Pruiken en revoluties 1700-1800**

- Ontmoet Aagje Luijtsen en leer over de VOC (18e eeuw) Leer de praktische en persoonlijke kant kennen van het leven in dienst van de compagnie vanuit de ogen van de vrouw die thuis blijft terwijl haar man avonturen beleeft of zee.
- Ontmoet Samuel Baltusz Schaftenaar, een Nederlandse kolonist in Noord-Amerika (1760). Leer alles over de Zevenjarige Oorlog, het harde leven in de Noord-Amerikaanse bossen en de strijd tegen de Fransen en hun Indiaanse bondgenoten.
- Ontmoet Private John Vantassel, een Amerikaanse soldaat in het leger van George Washington (1780). Ontdek zijn verhalen over de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog en over contacten tussen Europeanen en de oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika.
- Ontmoet de vrouw van een abolitionist (in ontwikkeling)

8. **Burgers en stoommachines 1800-1900**

- De komst van Napoleon: wat betekende dit voor Nederland? Een soldaat uit de tijd van de slag bij Waterloo (1815) komt vertellen over het soldatenleven, het Nederlandse leger bij Waterloo en alle veranderingen in de Napoleontische tijd.
- De opkomst van de stoommachine (in ontwikkeling)

9. **De wereldoorlogen 1900-1950**

- Ontmoet een suffragette. Vrouwenemancipatie (in ontwikkeling)
- Een Amerikaanse soldaat in de klas (WOII). Waarom vochten de Europese landen toch tegen elkaar? D-day en het gewone leven van een Amerikaanse soldaat in de Tweede Wereldoorlog.

Als u een les wilt aanvragen kunt u een email sturen naar: info@beleefhetverleden.nl, of u kunt telefonisch reserveren via: 0616433632. Voor meer informatie kunt u ook altijd even mailen of bellen.